

## Franklinia alatomaha

Wilt u een plantenkenner verrassen? Toon hem dan een *Franklinia alatomaha*. Interessant is dat de bloemen van deze grote struik (tot 7 meter hoog) pas verschijnen in de herfst, op een ogenblik dat weinig houtgewassen nog bloeien. Ze zijn wit met mooie gele meeldraden in het midden. Nog interessant is dat ze lekker geuren. En een derde troef is dat de bloemen open komen op het ogenblik dat de bladeren mooi beginnen te verkleuren. Het is juist dat deze bloem aan de *Camellia* doet denken, ook *Franklinia* behoort tot de theeachtigen. Deze struik is afkomstig uit de Verenigde Staten, maar hij bestaat er niet meer in het wild. Men zegt dat het laatste wilde exemplaar gevonden werd op een zandige heuvel in de buurt van een rivier. Alle gekweekte planten over de hele wereld zijn afkomstig van één en dezelfde struik, gevonden in een park in Philadelphia. Schoonheid heeft haar prijs. *Franklinia* is geen plant die gemakkelijk gedijt. Ze houdt wel van warmte (en bloeit beter na een warme zomer), maar niet van droogte.

Bovendien kunnen de bladeren verbranden als ze te veel zon krijgen. Een licht beschaduwde standplaats onder bomen is dus ideaal.

J.-P. GABRIEL

We vonden *Franklinia alatomaha* in de catalogus van Damien Devos in Anzegem, 056-68-70-95.



U. F. Weiland Knack 22 okt 2003